

Sancakta yeniden Türk kanı döküldü!

Hatay Türklerinin sabır ve heyecanlarını zaptetmek bundan sonra müşkül bir mesele olacaktır..

Fransa "Hatay,"ı Suriye himayesine koymak istiyormuş!

Bulgar gazetelerinin verdiği habere inanalım mı?

Yazan: Nizamettin Nazif Tepedelenli

Sofya gazetelerine Paris'ten akseden bir habere inanamak doğru olursa Fransanın bize yapacağı yeni teklifin Hatay meselesini hal edebileceğine ihtimal vermek mümkün olmayacak. Zira Bulgar gazetelerinin hangi kaynaktan aldıkları malûm olmayan bu habere göre Fransa, "Sancakın istiklâlini kabul etmekle beraber bir istiklâlî Suriye hükümetinin himayesi altına sokmak" niyetini güdüyor.

Sarih teklifimize ve Türk milletinin meseleyi mütaleca edişindeki dürüstlüğe ve ele alışındaki ciddiyete karşı Leon Blum hükümetinden böyle garib bir mukabele sadır olacağına pek ihtimal vermemekle beraber, eğer böyle bir teklife muhatap edilmezse mevut ise şimdiden bunun beyhude bir zahmet olacağını söylemeğe lüzum görürüz.

Türkiye müstakil bir Hatayın bir Suriye Konfederasyonuna girmesini bile ancak "Fransanın yakın şarkdaki siyasi prestijini rahmetdar etmekten çekinen bir dost devlet sifatiyle, ortaya atılmışken bu Hatayın Suriye himayesi altına girmesini nasıl kabul eder?

Bulgar gazetelerindeki metinde gördüğümüz "himaye", den garaz manda da değildir. Düpedüz himayedir. Yani korumak manasına gelen himaye. Acaba bizim yani bağımsızdaki Türk Hatayın nasıl bir teklime maruz kalacağı Fransız diplomasisi tarafından tasavvur buyruluyor da bir himaye altına hem de Suriyenin himayesi altına konulmasına lüzum görülmüyor?

Yoksa tehlikenin bizden geleceği mi tahmin ediliyor? Biz ki dost Fransanın şahsında, şu onbeş gün içinde bir aralık dirmek, hortlamak istidadını göstermiş olan emperyalist hâli ruhiyesinde bile şuurumuzu zerre kadar kaybetmemiş, sulhperver hüviyetimizi

zerre kadar tekzip etmemiş ve efkârı umumiyemiz harikulâde bir galeyân içinde iken bile Fransaya karşı siyasi bir nezaket göstermeğe itina etmişizdir, biz mi yarın imzalayacağımız bir Hatay istiklâlî öbür gün tahribe kalkışacağız? Böyle bir düşüncenin bize bildirilmesine değil bizi muhatap tutarlarda belirmesine bile katiyen tahammülümüz yoktur. Biz Türkler, sarıh, açık gönüllü ve mert insanlarız. Hem ezkaza biz bir hareket kalkışmış olsak Suriyenin bize "haddimizi bildirmesi," mümkün müdür?

İşte işin banteli de buradadır. Ve envisager edilen ihtimal de galiba bundan doğuyor:

"Müstakil Hatay taarruza uğrayınca, Suriye derhal "Protectorat" sını, müdafaaya kalkışıyor ve mülecaviz kuvvelli olunca da Fransa, hemen müttefiki Suriyenin imdadına koşuyor."

Öyle mi?

Fakat böyle bir ihtimali göz önünde bulundurmamak "tarihin ve hâdiselerin seyri üzerinde birgün Fransa ile Türkiye'nin karşılaşması mutlaka mukadderdir!", demek olmuyor mu ve böyle bir düşünce sistemi bize mütemediyen hayırhahıktan bahsedene, dostluktan dem vuran Fransa'da nasıl devam etmek, yaşamak imkânı buluyor?

Çok garip bulduğumuz ve üzerinde kafa yordığımız anda çok garip yollara düştüğümüz bu haberin asılsız çıkmasını ve güzel bir yilbaşı dinlenmesinden sonra President Blum'un yaratmak ve diplomasi âlemini hayrete düşürmek vâdinde bulunduğu formülün böyle bir çocukluk olmamasını, hatta Akdenizin Şark havzasında sulhun tam ve sarsılmaz istikrarına bir

(Devamı 3 ncü sayfada)

"Uç kafadarlar!,"

Yakında "Açık Söz,"ün ilk sayfasında

hergün sizi

güldürecek üç artisti takdim ediyoruz

Gazetemizin nesine bir kaç gündenberi zekâ ve sanatını katmağa başlamış olan kıymetli ve sanatkâr arkadaşımız ressam Edip Hakkı pek yakında devamlı karikatürler yapmağa da başlayacaktır.

Edip Hakkı hatayın ve günlerimizin seyriinde kari katür lerin de iki çocuk tipi ile ifade len dir mege karar vermiş ve büyük bir etüt sonunda bize "Uç kafadarlar,"ı yaratmıştır. Bu üç kafadar Edib'in kâh kalemi, kâh fırçasıyla her gün

(Devamı 3 ncüde)



Türk evlerinde üç gündüzen beri görülen bir sanne

[Büyük ana, büyük baba, ana, baba ve çocuklar yani bütün Türkiye hep Hatayla meşğuldür. Hatay tam bir efkârı-umumiye işi olmuştur.]

Ispanyol Fasında

Fransa ile Almanya uyuştular mı?

Almanların Ispanyol Fasında gözleri olmadığı hakkında verdikleri teminata kimse inanmıyor

[Almanyanın Ispanyol Fasında hiç bir maksadı ve kıymetli olmadığı hakkında verdiği teminatın sonra dün telgrafla hüdaalar gelen Avrupa gazetelerinin haberlerini ve gazalarını şu suretle hâlâsa etmek kabildir:

Ortalığı birdenbire vesuleye veren hadiseler Almanlar Fosa yeni asker çıkarmış olması değildir, Almanlar bugüne kadar tedricen hattâ iğiden iğle Ispanyol Fasına yerleşmiş sayılabilir.

İngiliz menbaları Almanların Ispanyol Fası kıyılarında tahtelbahir ve tayyare üslerini çoktan kurmuş olduklarını ve faaliyetlerine de durmadan devam etmekte bulduklarını bildirmektedir.

Ispanya sularında İngiliz filosunun ademi müdahaleye iştirak etmesi şayışlamıştır. Binaenaleyh ortada Almanya ile Fransanın anlaşmaları meselesi kalmaktadır. Bu anlaşmanın da bir Alman gâ-

(Devamı 6 ncü sayfada)

"Hatay,"a Suriyenin himayesinde istiklâl mi verilmek isteniyor?

Paris mahafili, bu suretle anlaşılabilir kanaatinde imiş!

Sofya (Husus) - (Utro) gazetesinin Paris'teki hususî muhabiri şu haberi bildiriyor:

"Fransa hariciye nazır vekili Viyeno, Milletler Cemiyetinde Antakya

(Devamı 6 ncü sayfada)

Yeni Romanlarımız Dört büyük Türk romancısı AÇIK SÖZ'e yazıyor...

1 - Zekeriyya Sofrası 3 - AYGIR

Aka Gündüzün bu büyük romanını pek yakında neşre başlayacağız. Uyardığı derin alâkayı değerle karşılayacak olan "Zekeriyya Sofrası," na ne gündü başlayacağımızı ayrıca haber vereceğiz.

2 - Pınar başında

Ölen Kız Zekeriyya Sofrasına başladığımız gündüden bir hafta sonra büyük roman üstadı İskender Fahrettin'in "Pınar Başında Ölen Kız," adlı romanını tefrikaya başlayacağız. Bu roman İskender Fahrettin'in en güzel eseri olacaktır.

4 - Kaldırım Kızı

"Yakılacak kitap," muhariri Kaldırım Kızı romanı ile yeni bir "Yakılacak kitap," yaratıyor. Kaldırım Kızı hepimizin kendisi şahsını ve hüviyetini içinde arayacağı bir roman olacaktır. Onu da dördüncü haftada neşre başlayacağız.

Açık Söz: Yeni romanlarıyla birlikte hikâye sütunlarına da büyük bir itina hasredecek, tanınmış hikâyecilerimizin en yeni telif eserlerini, ressam Elif Naci, Edip Hakkı, Bedri Rahmi tarafından yapılacak resimlerle neşrederiz.

BİZ BİZE...

MASKE

Arkadaşımdan şikâyetim var. Dimağ hücrelerimin içinde uyuşturup uyutmağa çalıştığı müztar fikirlerimi güneşe ve insan gözüne çıkarıyor.

Yine benden sordu:

- Samimiyet nedir?

Güldüm:

- Mevsim!

- Dedim, ilâve ettim:

- Maskedir!

Onun ne hayretine, ne itirazına aldırmadım, sözlerini tamamladım:

- Bu ne Venedik gondollarında gö-nül ahlamları döküp dolayan kadife maskeli delikanlıların; ne Perapalas salonlarındaki kumaştan maskeli balo dilberlerinin; ne de siperdeki kaucuk maskeli Mehmetlerin kullandığı çeşitten masko değildir. O insanlığın bütün çirkinliğini, iğyüzünü, bayağılığını örten, bürleyen, barındıran bir nesnedir ki nesnel riyadandır ve insanları birbirlerine karşı onu kullanırlarken adına "Samimiyet," derler. Senin kitaptan okuyup ta hayatta da var sandığın samimiyetin manası ise bönülük, budalalıktır. Bu, bir tecrübenin ifadesidir, inan, dile ve şakın budala yerine konulmaya katlanmal!

Bilmem arkadaşım sözümü dinleyecek mi?

BURHAN CEVAD



Kontes Hanna Mikes Arnavut kralı birinci Zogonun bir Macar kontesi ile evleneceği yazılmıştır. Yukarıya resmini koyduğumuz Macar kontesi Hanna Mikes şimdi Peşteye gelmiş bulunmaktadır. Bu haber Tiran mahfilinde ne teyit, ne de tekzip edilmektedir

